

Går man via Fritz' hus, når man den gamla gårdsplanen genom att gå upp för slänten till vänster mitt emot hörnet av Fritz' hus. Dagens gårdsplan har tre ägare. Den södra delen, där gästgiveribyggnaden låg, ägs av Fritz Niberg och den norra delen med tingshustomten ägs av makarna Märta och Sten-Olof Blomqvist, som bor på andra sidan E6.

### Vad finns idag på Vik?

Vad finner man då, när man kommit fram till tingshusets och gästgiveriets gemensamma gårdsplan? Inte mycket. Gårdsplanen domineras av en hög stenmur, som bitvis håller på att rasa, och på "terrassen" ovanför står en liten, röd stuga. Stugan har jag självsvåldigt döpt till "Nilses stuga" efter Nils Johansson från Yttre Buar, som byggde stugan och bodde där till sin död. Ingen av de gamla byggnaderna från gårdens storhetstid finns kvar. Men runt om och mestadels dolda i marken finns på två ställen stora stenar, som utgjort grund dels till den sista gästgiveribyggnaden, dels till den lada, som hörde till gästgiveriet och som legat rakt ut på det område, där järnvägen nu går. Ladan flyttades därifrån år 1902 och till ängen nedanför Fritz' hus. Det är samma lada, som man ser från E6. Ladan är nu betydligt mer än 100 år gammal.

På terrassen har *tingshuset* stått. Det var mycket stort. Synliga lämningar är bara källaringången och yttertrappan. Det ursprungliga tingshuset byggdes troligen i slutet av 1600-talet. Det genomgick en total ombyggnad år 1723 och var föremål för otaliga reparationer genom åren därefter. Det revs omkring 1887, varefter Nils byggde sin stuga. Tingshuset och marken ägdes vid den tiden av Alfred Andrén, som hade såg på andra sidan E6. Där var Nils anställd. Nilses stuga kan vara byggd omkring en gammal spismur från tingshuset och säkerligen med virke därifrån. Stugan ägs av Nils' arvingar och är uthyrd till en Strömstadsbo, som har biodling där.

*Gästgiveribyggnaden* på bilden låg söder om tingshuset med entré och långsida vänd mot planen framför tingshuset. Den var uppförd omkring år 1740 och ersatte då en tidigare byggnad, som troligen legat på "spårområdet". Byggnaden var bebodd till omkring 1905, då ägaren flyttade till nyuppfört hus (Fritz Nibergs). Delar av den revs och omkring år 1923 fanns endast en liten del kvar, som användes som hönshus. Resten revs troligen senast på 1940-talet.

*Häradshäktet* var en relativt stor byggnad av gråsten och tegel med 3 celler och vaktrum. Cellerna hade cirka 1 meter tjocka murar. Innan SJ grävde för spåren, låg marken flera meter högre upp mot det höga berget i öster och där gick en väg, Kölnebacken kallad, som förde upp mot skogen genom Kölne-

2:34 (Norra Kyrkogatan 10) Äges av skomakare Jöns Ullberg från 1787 och till hans död 1795-10-21 av arbetskarlen Jonas Svensson från 1796 och till hans död 1800-09-20 varefter hans änka står som ägare 1801 - 1804. Äges av matrosen Christian Sylvander 1805 - 1819. Huset inropas 1819-06-18 av Carl Lorenz Dahlblom för 20 rdr bko varefter handlanden A Rudqvist står som ägare 1820 - 1842 och därefter åter Christian Sylvander till dess fastigheten utmätes från denne och 1853-06-16 inropas av sonen målare Henrik Sylvander för 10 rdr bko. Denne säljer 1859-06-22 till arbetskarlen August Andersson för 250 rdr vilken är ägare till sin död 1870-01-23 och inropas 26/9 samma år av Alban Andreasson för 354 rdr. Denne säljer 1873-08-15 till sjömannen Otto Nilsson Tångberg för 900 rdr och äges av honom till hans död 1879-08-14. Hans arvingar säljer 1881-10-01 till murare August Solberg för 1.650 kronor och denne 1882-12-01 till snickare Alexander Constantin Bohlin för 2.150 kronor. Inropas från dennes konkursmassa 1880-07-30 av handlanden Alfred Andrén i Vik för 2.500 kronor. Denne säljer 1888-09-10 hälften till sjökaptten Carolus Christensson för 1.250 kronor. Dessa båda säljer hela fastigheten 1895-07-11 till hemmansägare Hans Persson i Östad för 2.800 kr som i sin tur säljer 1896-09-08 till Hans Olsson i Massleberg för 3.100 kronor.

Tab C1/B1

**SIGNE MARIA SOLBERG** f. 1886-09-30 (1:20) Strömstad +  
gift 1906-09-30 Strömstad med  
**KARL SIGFRID DAHLSTRÖM** f. +

Vid vigseln bodde Signe 1:11 och Karl Sigfrid på 2:12  
Det finns flera med efternamnet Dahlström som bott på 2:12 (Jean Hjalmar och Ellen Konkordia Lovisa)

Signe och Karls barn:

Anna Maria Charlotta Katarina f 1906-11-25 (2:12) Strömstad  
Carl Axel Hjalmar f 1908-04-28 (2:3) Strömstad  
Bror Erik Sigfrid f 1909-08-02 (2:12) Strömstad

*Så långt ättlingarna till Magnus Olsson och Andrea Christina Carlsdotter. I ett kommande nummer skall vi berätta om Magnus' föräldrar, Olof Pettersson och Greta Sandberg på Lilla Åseröd i Skee, och Andrea Christinas föräldrar, Mathes Karlsson och Laurentia Skärberg, om deras bakgrund och om deras övriga barn.*