

Smith, Rutger Vilhelm, (son av Roger), f. 1789 ^{3/7} † 1856 ^{26/4}, handelsbokhållare, burskap å oseparerad handel 1812 ^{14/2}; skepsredare: äger ^{1/2} i skonerten Ocean; direktör i societetsbolaget 1835; rysk v. konsul. Bötfdes 1823 ^{3/9} av rådhusrätten til 13 rdr 16 sk. bko för gatufriidsbrott ok 24 sk. Bko för en spark, som han kl. 10 e. m. söndagen ^{24/8} givit pigan Petronella Yrväder, samt ersättning för sveda ok värk. Hon hade med andra pigor, drängar ok pojkar fört buller utanför Jan Smiths hus ok då han gick ut, for at stilla oväsendet, ville hon ej uppgiva sitt namn, hvarför han gav henne en efler hans förmening välförtjänt spark. G. 1821 ^{6/5} m. sin kusin Sara Margaretha Stiegler, f. i Uddevalla 1800 ^{13/11} † 38 ^{26/3}, dtr av handl. i Uddevalla Johan Andreas S, f. 1768 ^{11/7} † 1855 ^{27/12} ok Otilia Maria Franck. f. 1780 ^{11/7} † 1851 ^{26/12}. Äger 1819—43 nr 63, 33-41 nr 53, 20—43 ödetomten nr 64, fr. 25 den s k. Gülüchska hagen, alla i 1 roten, 28-42 nr 3: 26—28. 29 —44 nr 3: 29, 1 ödetomt på Nordsidan, 1 bränneribyggnad med inventarier, av stadsjord ^{3/8} i Hellbergsmyren ok 30 kappl. å Sjöboskogen; på Grebbestad 1 magasin, ^{1/2} i ett manhus, ^{1/8} i en kvarn. Vid boupt. e. hustrun 1841 ^{5/3} utgör boets tillgångar 16141 rdr bko, »varav fastigheter 10790, ^{1/2} i skon. Ocean 2000, 4 aktier i societetshuset å 50, 5 aktier i badhuset å 125. 2 i brunshuset å 33: 16, samt skulderna 14932 rdr bko.

Ännu mer utrymme ägnas Rutgers son (Emilies bror) Jan:

Smith, Johan Gustaf, vanl. kallad Jan, (son av Roger), f. 1783 ^{7/1} † 1834 ^{22/8}, student i Upsala, burskap s. handlande 1804 ^{10/12}, etablerar sig i kompani med Anders 1804 ^{10/12}, etablerar sig i kompani med Anders Hellberg, efter hvars död 1806 ^{9/10} han är ensam innehavare av afären; driver 1810 —14 rätt betydliga afärer med bräder, tran, sill, torrfisk, getskin, kummin, ull ok salt på Danmark samt 1821—30 i förening med firman Starbuck, Appleton & C:i i Gravesend en ej obetydlig hummerhandel, så t. d. utgjorde exporten 5779 tjog år 1828 ok året därpå 4755 tjog. (Såsom ett kuriosum kan ju nämnas i förbigående, at hummern den tiden kostade 2 rdr rgd tjoget.) Skepsredare: äger 1810 hälften i slupen Hoppets klippa, 18 ^{3/8} läst, samt åtminstone från 1815 briggen Eleonora, som 1823 förliser. År 1812 tilhandlar han sig av fadern tomten nr 53 i l:sta roten, på hvilken han samma år upför ett tvåvånings, för sin tid storartat hus, brandförsäkrat för 4500 rdr bko, hvilket han dock 1833 nödgas sälja för 1633 rdr b. Vid boupt. 1823 ^{19/8} e. hans första fru belöpte sig boets tillgångar til 11700 rdr 20 sk., som, då skulderna 4383 rdr 16 sk. därifrån avdragas, ger en behållning av 7417 rdr bko. men sedan tyckes det med raska steg gått utför med honom, ty vid hans egen död utgjorde boets tillgångar 3821

För några år sedan ringde en person som forskade om Mårten Gabriel Oxenstjerna-Leijonsköld till museet. När forskaren fick historien berättad för sig, blev han alldeles tyst. Helgen innan hade han varit och tittat på kulan.

Axel Oxenstjerna begravdes på Strömstad kyrkogård. Numera är graven borta, men det finns en minnesplatta i Strömstad kyrkas vapenhus.

Krogen Lyktan låg nära dagens rådhus. Den ödelades i samband med branden 1880. Sjömän och rådmän höll till i salongen på krogen. De mindre bemedlade tog sin öl i skänkrummet. Vid ett tillfälle var borgmästare Åhlund och fjärdingsmannen där och drack när det blev slagsmål i skänkrummet. Borgmästaren tittade på fjärdingsmannen, som sa

- Inte mitt område, utan det sorterar närmast under borgmästaren.

Borgmästaren bevärade sig med sitt ”spanska rör”, en promenadkäpp i mässing. Började fäkta vilt med käppen. Under tumultet som uppstod fick fjärdingsmannen ett slag i huvudet och sparkades utför trappan.

Lite lugnare går det till i museets charmiga bibliotek, där det finns böcker i ämnen som historia, konst, arkeologi med mera. Självklart är inriktningen Strömstad och Bohuslän. Här kan man också sitta och bläddra i Strömstads Tidning. I stort sett finns alla exemplar från 1866 bevarade. Vill man ta del av andra tidningar, så finns bland annat följande att välja på: Norra Bohuslän 1894-1925, Uddevalla Tidning 1838-1866, Uddevalla Veckoblad 1827-1837 och Stenarbetaren 1897-1921. För den som är intresserad av arkivhandlingar som exempelvis protokoll och mantalslängder, så finns det här.

Det inspirerande museibesöket under Ulfs engagerade ledning gav mersmak för oss medlemmar i Föreningen Strömstad Släktforskare. Personalen på museet ställer gärna upp om vi vill titta i gamla tidningar, protokoll eller böcker i biblioteket. Det är viktigt att vi hör av oss innan så att man kan ta fram det vi vill titta på.

Väl mött på Strömstad museum alla släktforskare!

Sid. 1 Ulf Hansson med Lars Wilhelm Dessaus plånbok

Sid. 6 Ulf Hansson med Emilie Flygare-Carléns penna. I bakgrunden en docka klädd i Juliana Stålhanes kläder.

Sid 9 Exempel på ”farbror Antons” handstil.

Foto Ulla Jansson