

Kring kaffebordet

Tore Norrby (1922 - 2011) bodde i Göteborg men hade sitt hjärta i ”nordsocknarna”, Hogdal och Lommeland. I *ViSlf* nr 17 beskrev han sin farfars far Nils Johan Andesson i Putten, Nordby, och dennes anor bl.a. till Rogstad. I nr 27 mötte vi hans farfar, folkskolläraren Carl Hilmer Norrby vid Tånga skola i Lommeland med fyrtioalet skolbarn. Tore arbetade med en kartläggning av alla gårdar i Hogdal, ett verk som tyvärr inte blir fullbordat.

Förfångning - ett ord ur sjöfolkets speciella jargong. Vid åtta glas kom förstyrrman upp på bryggan och avlöste andrestyrman, och samtidigt kom styrbordsvakten på däck och i maskin och avlöste sina kamrater i babordsvakten.

Nu har det slagits åtta glas på föreningens webbsidor. Allan Hansson, som ursprungligen lade upp sidorna och fyllde dessa med innehåll (bl.a. Anton Söderboms ”Antekningar” som citeras på annan plats i detta nummer) har önskat ”förfångning”. Han lämnar över ansvaret till *två* personer. Anna Trogen skall se till att sidorna fylls på undan för undan med nytt stoff och Stig Carlsson skall se till att alla nollor och ettor kommer på rätta platser.

Vi tackar Allan för hans pionjärsatser, och önskar hans efterträdare lycka och välgång över cyberoceanen! (Och gärna mer aktivitet från läsarna...)

Nya grepp kring månadsmötena. Våra månadsmöten är normalt lugna tillställningar. Folk sitter ensamma eller två och två, framför en kortläsare, försjunkna i en lunta ur Släktforsarskåpet eller vid någon av bibliotekets datorer. Så blir det avbrott för kaffe, ett livligt samtal utbryter. Och så tillbaka till kortläsaren eller vad det nu var.

Under det gångna året har vi brutit mönstret vid två tillfällen, båda refererade i tidningen: temakvällen kring Hilma Svedal i höstas, besöket på Museet nu i vår. Inför hösten har vi funderingar på någon utfärd i bygden till något eller några för oss intressanta platser. Mer information kommer efter hand.

Spännande sommarläsning? Från *Arkiv Digital* har vi fått erbjudande om vårerbjudanden på abonnemang på deras tjänster. På grund av vår sena pressläggning är det nu för sent för våra läsare att kunna utnyttja dessa. Men det kan ändå vara av intresse att ta del av deras information. Håll till godo!

Att släktforska är som att läsa den bästa av alla deckare och veta att det spännande aldrig tar slut. Dessutom är det Du själv som är huvudpersonen! Din egen spännande historia finns bland våra drygt 27 miljoner bilder från bl.a. kyrkoböcker, bouppteckningar - allt i färg! Självklart finns det en hel del annat material tillgängligt i ArkivDigital. Redan i dag finns det jordeböcker,

Protokoll fört vid

Föreningen Strömstads Släktforskarens årsmöte

Lördagen den 12 mars 2011 på Stadsbiblioteket.

1. Föreningens ordförande Kjell Samuelsson öppnar årsmötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. Till att leda dagens årsmöte väljs Kjell Samuelsson.
2. Till sekreterare för mötet väljs Björn-Ole Adamsson.
3. Till att jämte ordföranden justera protokollet väljs Lennart Renström och Harding Helgesson.
4. Mötet förklaras vara behörigt utlyst.
5. Styrelsen hör efter om det finns intresse att göra en gemensam utflykt någon lördag under den varma tiden på året och besöka någon intressant plats e.dyl. Styrelsen får i uppdrag att jobba vidare med frågan.

Kassören vill kunna köpa in ett nytt redovisningsprogram då det nuvarande programmet inte kan användas i nya datorer. Mötet beslutar att bevilja begäran.

Styrelsen meddelar att Yngve Wahlbergs efterlämnade materiel nu nästan är genomgånget och klart.
6. Det finns inga skriftliga förslag från medlemmarna.
7. Sekreteraren läser upp verksamhetsberättelsen och kassören presenterar årsredovisningen. Dessa läggs till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse föredras.
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
10. Beslutas att årsavgiften för 2012 skall vara oförändrad, dvs. 100 sek.
11. Till ordförande för 2011 väljs Kjell Samuelson.