

sahl. Gunne Gunnesson som war denne Pehr Mattissons Förman, hwars effterlätne hustru denna Per nu äger, och dess Barn oppfödt och ännu i sitt bröd hafwer. Denna Gunne Gunnesson haar före denna sidsta hösten waritt i Äckenskap med Hans i Kongerudz syster och Anders på Huussboos faster, som ingen barn tillsamman aflade, desse föregifwa icke fådt Erfdt i desse uthgofne Panttepenningar effter förbem:te hustru Olugh Nilssdotter, och alldenstund dem effter Lag tillkommer den 3die Penningen, præterdera dhe att fåå nu i bruuk Tridieparten i denna hallfwa gård som Pär Mattisson bruukar. Pehr Mattisson der emoot swahrar, och förmehnar bööra effter Laga uthgifne Panttebreff, sittia 30 Åhrs panttedagen till ända, hwar på fattas ännu 6 åhr, Och såssom desse som ärfwa willja nu i många Åhr ey fordrat hwarken honom el:r dess aflijdne sahl. Förman Gunne; Så ehrbiuder han sig nu deeras arfwelutt effter sahl. Gunnes förra giffte med Penningar betahla, warandes desse ey allena uthan fleera arfftagander effter Olug Nilssdotters syskon och syskonebarn, hwar wid när penningarne dehlas, Cronones Befallningz-Mannen tager Kongl. May:tts Interesse utj aekt med siettepenningens oppbärande, aff dhe uthrijkes arfftagander.

Haagens gods, ½ tunna i Lursängen ägdes i Odelskatten 1647 – 1660 av Anders Berg i Enningsdalen.

Haagens gods, 2 tunnor i Båleröd ägdes i Odels-skatten 1654 av Joen [Hansen] Kirkebøen. I Odelskatten 1655 – 1656 ägdes detta av Anders Kirkebøen. Anders nämns inte på Kirkebøen efter 1657. Jag undrar om han kan vara Haagens son och identisk med ”Andhers Håkens-son och hans sohn Oluf Andhersson i Treye” som nämns på tinget i Vätte härad den 9 januari 1665 ?? Och på tinget den 12 augusti 1680 nämns ”Anders Håkonsson, som är gifftingzman till gårdhen.”

Haagens gods i Kirkebøen ser ut att vara fördelat mellan Rønøw Kirkebøen som fick hälften (Haagens änka?), Anders Berg och Arne Hansen Bache i Enningsdalen delade den andra hälften.

Om vi tar för oss Båleröd, så nämns Hans Olsson Båleröd som gift med Börta Halvorsdotter. Hon var dotter av Halvor Knive i Skoger (utanför Drammen). Hans anor kan följas tillbaka till den norska lågadelssläkten Tordenstjerne. Det er interessant att Halvor Knives halvbror Oluf Mattsson med sin hustru Marit Ellingsdotters samtycke säljer sin odelsrett i Båleröd den 13 februari 1641 till sin (och Halvors) svåger Tollef Rolvsson Hoen i Eiker (utanför Drammen). Allt detta kan hittas i Aina Andrés domboksavskrifter år 1681.

Enligt ett pergamentsbrev i Riksarkivet i Oslo [ref], säljer Henrik Gyldenstjerne jord och tomter i Bohus län till kronan. Här nämns också tre gårdar i Skee, Hedängen, Bovall samt Båleröd. Köpebrevet, daterat Köbenhavn 2 juni

Bröllop på Skabotången – kommentarer till mittbilden (redaktionen).

Fotot på mittuppslaget har vi fått från **Ronny Simonsson**, som skriver ”det är Selma Olivia Karlsdotter från Tjärnöbo som gifter sig med Emil Johansson Sten. Längst bak vid husväggen står min morfars (Erik Styhre) föräldrar med Hugo och Birger Styhre som barn.”

Kortet är taget vid Skabotången på norra Öddö strax utanför Strömstad. Där skulle paret komma att bo i många år. Där föds sju barn: Karl, Ivan, Dick, tvillingarna Åke Verner (som dog när han var tre månader gammal) och Sten Helge, Åke Bolin och Mary. Familjen flyttar senare till Strömstad.

Kortet är signerat Samuel Bergqvist, ortens fotograf som på den tiden for runt i bygden med stativ och kamera med stora glasplåtar, och förevigade stora (som ett bröllop) och små händelser. Negativet är märkt 10.3.1905, vilket förbryllar eftersom enligt kyrkböckerna Emil och Selma gifter sig först 1905-05-12. Kan det vara en lysningsmottagning som var så påkostad?

Emil Johansson Sten är född 1878-10-10 på Hällestrand, Skee, som fjärde son till Johan Edvard Christiansson och Amalia Wennergren. **Selma Olivia Karlsdotter** är född 1886-05-01 på Tjärnöbo, Tjärnö, som femte barn (av nio) till Carl Johan Olausson och Olivia Maria Samuelsdotter. Hon är nio år när fadern drunknar (*Vi Släktforskare* nr 19). Selmas föräldragård på Tjärnö kommer längre fram att komma att tas över av yngsta dottern Mary. – Mera nedan..

Kring kaffebordet

Alla har vi varit små. Många släkt- och hembygdsforskare växte upp i jordbrukarhem. Många av dessa dokumenterades i mitten av förra seklet i bokverket Svenska Gods och Gårdar, som kom ut i mer än 50 band.

För vår del är det del XLI, som kom 1943, som gäller. Bantningen av denna (populärt kallad ”Bonebibeln”) från 5 kilo till 16 gram gör det tillgängligt i en helt ny omfattning. I några nummer framöver kommer vi att visa barndoms-miljön för några av våra ”kändisar”, och börjar som sig bör med Gösta Framme (född Karlsson 1916).

Skivan finns som tidigare nämnts att anskaffa genom föreningen. Skicka namn och adress till redaktionen (BH) så kommer skivan på posten inom någon vecka tillsammans med en faktura på 299 kronor plus porto. (Vid tillräckligt stor försäljning kommer föreningen att få en viss provision.)

