

Alla har vi varit små (Svenska Gods och Gårdar)

Vi fortsätter att visa barndomsmiljön för några av våra "kändisar", denna gång Margit Lunnås, född Andersson 1917.



Kile Övre, Lindås

Postadr.: Sydkoster.

Areal: Total 16 har, därav 2 åker, 14 skog, betesmark o. berg. Tax.-v. 6.300.

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 1903, brygghus 1926. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 gödsvin, 10 höns. Gården har varit i släkten i 4 generationer. 1924 köptes den av nuv. äg.

Äg.: Martin Rickard Andersson f. 17/12 1875. Son till Anders Andersson (f. 1831, död 18) o. h. h. Helena (f. 1840, död 22). Gift 7/1 10 med Malin Karlsson f. 7/8 1886, dotter till Martin Karlsson (f. 1862) o. h. h. Mina Hansson (f. 1860, död 04). Barn: Elin f. 10, Anna f. 11, Bror f. 13, Margit f. 17, Aina f. 19, Ernst f. 20, Georg f. 24.

Äg.: Medl. av V. S. S.

Bo Rask †



Vår älskade
Make, Pappa, Svärfar,
Farfar och Bonusfarfar

Bo Rask

* 5 augusti 1937

har idag lämnat oss,
släkt och vänner i stor
sorg och saknad

Strömstad
7 februari 2012

BIRGITTA
Claes och Liv Astrid
Rolf och Marie
Amanda, Sebastian
Pernille och Tor Erik
Emrik
Henrik, Hedda

*När krafterna sakta domnat
Och ögat sin glans har mist
Så skönt att från allt få somna
Och vila finna till sist.
Men vi som stod Dig nära
Vår saknad den blir stor
Från alla Dina kära
Vårt tack, och sov i ro*

Namn och nära, STNB den 14 februari 2012

Bo Rask, Lärksoppsvägen, Strömstad, har avlidit i en ålder av 74 år. Han var bördig från Strömstad och han drev under några år Raskens pappershandel och arbetade därefter i många år som fastighetsmäklare.

Bo var medlem i Strömstads Släktforskarförening och Strömstads Historieförening och hans stora intresse var släktforskning och Strömstads historia.

Familjen var en viktig del i hans liv och låg honom varmt om hjärtat.

Närmast sörjande är hustrun Birgitta samt sönerna Claes och Rolf med familjer.

Vår kamrat Bosse Rask är död. Han dog den 7 februari, 74 år gammal. Var en stor personlighet och forskare. Kände sin stad vars historia han hade ägnat sig åt. En strömstadsprofil, som följdes i kyrkan av över hundra personer.

Han var med och startade vår förening och var ordförande i över tio år. Efter några år ville han lämna den uppgiften och bara syssla med sin släktforskning. Han lämnade över åtskilliga släktförteckningar till vårt arkiv, väl upplagt med förteckning i bokstavsordning.

Personligen har jag haft stor hjälp av Bosse. Vi hade mailkontakt in i det sista och jag hann att tacka honom och skrev att gamla vänner glömmes man aldrig. Bland dom sista gångerna vi träffades på biblioteket sa han att så länge vi finns till och har varann och kan sitta så här och prata.

Tack Bosse för allt, vi saknar dig. Vila i frid.

Kjell Samuelsson