

## Föreningen 25 år – några tillbakablickar

Bertil Holmström

När detta läses har det gått dryga 25 år sedan vår förening bildades, med Bo Rask som en av initiativtagarna. Han blev också föreningens förste ordförande, en funktion han hade i 14 år.

Kontakten med medlemmarna sköttes länge helt av Bosse. De äldsta små ”publikationerna” som finns i redaktionens arkiv är A4-blad betitlade *Släktforskarbladet*, från mars 1999 (med bl.a. kallelse till årsmötet), april (med bl.a. protokoll från detta) och september.

I december 1999 har namnet ändrats till *Släktforskaren*, och bytt format till stående A5 (ett vikt A4), det format som kommit att bestå. Som kontaktpersoner står Bo Rask och Yngve Wahlberg, med telefonnummer. Men texten tycks vara skriven av Bosse ensam. I januari 2000 kommer denna vädjan:

HJÄLP MIG ATT SKRIVA.

Jag skulle vara mycket tacksam om någon/några av Er medlemmar (eller andra) kunde skriva lite om Er forskning eller ha synpunkter på detta med släktforskning. Jag skulle tro att det kommer att lyfta vårt lilla ”blad” rejält.

Någon hjälp kom i varje fall inte till nästkommande nummer, september 2000. Men sidantalet hade fördubblats - två sidor medlemsmatrikel, två sidor kallelse till släktforskar konferens i Ed, och reflexioner över Internets intåg i släktforskningen (sid. 5).

Sedan Greta Höglund tagit över klubban fortsatte Bosse att ge ut informationsbladen, som september 2001 bytte namn till det nuvarande, *Vi Släktforskare*. I februari 2003 redogör Bosse för sitt sätt ”att släktforska” (sid.6).

I september 2003 tillträdde en ny Bosse som redaktör, Bosse Forsström, som bidrog med eget forskningsmaterial (”En släkt från Pilegården i Näsinge omkring år 1700”) och ökade sidantalet till 12. BfM gav ut ytterligare två nummer, december 2003 och mars 2004.

Nästa steg i utvecklingen var att pryda förstasidan med en bild. I januari 2005 kom ett nummer om 12 sidor producerat av Greta Höglund och Ulla Jansson (och teknisk hjälp av Patrik Johansson), med en flygbild över Skee år 1904 på förstasidan.

I mars 2005 tillträdde den nuvarande redaktionen. Tidningarna har getts löpande numrering. Sidantalet har ökats till 16, tryckstilen har minskats för att ge plats för mer text. Och de senaste numren har kunna tryckas i färg.

Ingen dålig utveckling från ett stencilerat A4-papper!

## Kring kaffebordet

**Människan spår ...** Mittuppslaget av vårt förra nummer sades visa brudparet Emil Steen och Selma Karlsdotter, officianten pastor Dahlstrand, och ett stort antal gäster – däribland två barn, Hugo och Birger Styhre.

Familjen Styhre måste ha haft en alldeles speciell relation till brudparet för att särbehandlas på detta sätt. Selma Karlsdotter var kusin till min (BH) mamma, och här finns ingen Styhre på nära håll. Alltså måste det vara familjerna Steen och Styhre som var så tätt sammanknutna. Vem skulle kunna reda ut detta? Bara en person, Bosse Rask.

Jag ringde Bosse som lovade se efter vad han hade hemma, och vad som följaktligen låg oåtkomligt i släktforskar rummet på det stängda biblioteket. Några dagar senare pratades vi vid igen – Bosse erbjöd antingen en ”sannolik” utredning för nr 32, eller en mera genomarbetad sådan för nr 33. Vi enades om att namnet Bo Rask, som alltid, inte skulle användas för annat än det allra bästa möjliga. Det utrymme som jag reserverat i nr 32 fylldes utan svårighet med annat stoff.

Nu blir det tyvärr ingen utredning i detta nummer av av Bosse Rask om duon Steen-Styhre. Liemannen kom före.

**Rätt familj, fel bröllopspar.** På sidan 11 i förra numret konstaterade vi att ”Negativet är märkt 10.3.1905, vilket förbryllar eftersom enligt kyrkböckerna Emil och Selma gifter sig först 1905-05-12. Kan det vara en lysningsmottagning som var så påkostad?” Självfallet inte, bruden är brudklädd! Och normalt samlas gästerna i brudens hem, inte brudgummens.

Förklaringen är enkel när man väl har funnit den. **Folke Larsson** i Kosters Hembygdsförening ringde och berättade följande:

”Vi har kortet i vår samling av Bergqvist-kort, faktiskt ett bland det första vi fick när föreningen bildades 1981. Men med annat brudpar. Enligt de uppgifter vi fick är brudgummen Lars Andreasson (1874-1957) från Brevik på Sydkoster, och bruden är Hulda Natalia Karlsdotter-Sten (1883-1946) från Öddö. Vi hade då tillgång till Margit Lunnås’ avskrift av Tjärnös vigselbok (hon tog enbart med årtal), och enligt denna gifter sig paret 1905, i enlighet med fotografens notering på negativet. Paret bosatte sig i Brevik. De fick endast ett barn, sonen Harald.”

Så långt Folke. Numera finns Tjärnös vigselbok på Släktdata, inläst av **Håkan Andersson**. Och där kan vi läsa posten 15140:

1905-03-10 Lars Andreasson Brevik Hulda Nathalia Karlsdotter Sten Kihle