

Dagmar på Saltö fyller år

Harding Helgesson

Serien ”Alla har vi varit små” inleddes i nr 32 med Gösta Frammes barndomshem på Saltön (som det stavades då). Paret Carlsson, Anders (1875-1921) och Hulda (född 1875) fick åtta barn: Dagmar (1902), Karl (1905), Hildur (1907-1926), Linnea (1909), Svea (1911), Eris (1913) och sist tvillingarna Gösta och Gunnar (1916).

Trots familjens små omständigheter lyckades Dagmar utbilda sig till småskolelärarinna – en stor klassresa på den tiden. Hon tjänstgjorde på Ramsö, på Rävö, i Krokstrand och slutligen på Tjärnö.

På kortet på mittuppslaget finns både Rävöbor och Saltöbor. På ett snarlikt kort finns ett bord med en stor tårta, så med stor sannolikhet är det ett födelsedagskalas, med Dagmar själv som födelsedagsbarn.



Jag har försökt identifiera personerna på kortet, och även samrått med Kjell Samuelsson. Ett frågetecken anger att vi inte är alldeles helt säkra.

De två lika klädda gossarna är Dagmars småsyskon, tvillingarna **Gösta** och **Gunnar**, de som senare i livet skulle ta sig familjenamnet Framme. Om de är 12-13 år vid fototillfället skulle kortet vara taget 1928-29.

Damerna då? Sittande längst fram till vänster är en person som jag är absolut säker på, nämligen min mamma **Karin**. Bredvid henne sitter **Ruth** (?) på Libacken (en gård på Rävö) och därefter Ruths mamma, **Hanna** på Libacken. Längst till höger sitter Dagmars mamma **Hulda**.

Stående längst till vänster är min moster **Ruth** och närmast henne **Mary** Englbrektsson, dotter till Hanna på första raden och halvsyskon till den sittande Ruth. Mary är den enda av personerna på kortet som finns kvar i livet, 95 år gammal. Hon är mor till den kände entreprenören i Strömstad, Roland Berntsson.

Nummer 3 i bakre raden är min moster **Rosalie** på Rävö. Nummer 4 är Dagmars syster (Huldans dotter) **Eris**. Eris ansågs som något av en skönhet, och bilden motsäger inte detta. Nummer 5 är Dagmars syster **Svea** (?). Nummer 6 är dessvärre okänd. (Någon i läsekreten som tror sig veta?)

Näst längst till höger står **Dagmar** själv. Om damen allra längst till höger är vi oense. Jag trodde länge att det var Dagmars syster **Linnea**, något som Kjell inte håller med om.

Forskning i förändring

Aina André

Det sätt man forskade på när jag började för cirka 35 år sedan känns som stenåldern idag. Under årens lopp har skett upprepade förändringar. För mig har det gått från resor till olika forskningsställen, vevande av film, microkortläsande och inbeställningar på olika arkiv av stora, dammiga volymer till idag sitta hemma vid datorn och via nätet få fram mycket av de sökta uppgifterna. Det som förr kunde ta månader, fixar jag nu på någon vecka eller mindre.

Eftersom jag får anse mig klar med det skelett, som huvudpersonerna i mina anor bildar, så håller jag nu på med att sätta kött på benen. Det är kringuppgifterna, som är intressanta. Jag väntar otåligt på nättillgång från fler arkiv och från data, som ligger oss närmare i tiden. Det är ju fortfarande lättare att få fram personuppgifter från 1700-talet än för ”sekretesstiden”, d.v.s. de 70 närmaste åren bakom oss.

Som Du kanske vet, så har jag till släktforskarföreningen i Strömstad lämnat material, som avser domböcker och mantalslängder. Det står i föreningens skåp på Biblioteket i Strömstad. Materialet finns även på CD (se sid. 18).

Jag vet, att bland de till åren komna forskarna finns många, som inte känner för datorer eller post via nätet, alltså e-mejl. Information om ändringar i mitt material och vissa förklaringar, som jag tidigare översänt till medlemmar, som har e-postadress, har alltså inte nått alla. Det skall vi råda bot på här och nu.

Domboksmaterialet - Domboksmaterialet, som innehåller många gårdsnamn, har försetts med ett värdefullt Orts- eller gårdsregister av Bengt Andersson i Karlstad. Många har köpt CD-skivan, bl.a. den norske forskaren Roger Fossum. Han har hört av sig till föreningen om sina upptäckter i materialet.

Därvid har konstaterats, att det i Norge finns gårdar med samma namn som i Skee. Det gäller gårdarna Nösteröd och Helgeröd, som förekommer i 3 olika mål, nämligen 6 december 1681 under nr 8 och 9 samt den 12 mars 1683 under nr 28. Dessa gårdar ligger rätteligen i Strömm i Vestfold i Norge. Fossum har dessutom informerat om, att Stomperöd eller Stumperöd i samma mål också ligger i Strömm och att gårdarna Sohlunb och Sohlem ligger i Skoger sogn och att Branäs = Bragernes finns i Drammen.

Kompletteringar och rättelser av förväxlingarna har gjorts i pappersmaterialet på biblioteket och på skivor, som levererats efter april 2012. Däremot har de före april sålda skivorna felaktiga sockenuppgifter. Om Du är en av dem,